



## DE OMGEVING

### Grotten



Les Eyzies



Grottekening Lascaux

De Dordogne is beroemd om zijn prehistorische grotten. Een bekende plaats is Les Eyzies, waar de eerste skeletresten gevonden werden van de Cro-magnon mens en waar zich nu het Musée National du Prehistoire bevindt. Verder zijn de grotten van Lascaux, in Montignac, wereldberoemd. Hier werden 17.000 jaar geleden ongeveer 1500 tekeningen gemaakt die in 1940 werden ontdekt. Helaas is de originele grot niet meer te bezoeken. Een exacte copie er naast is wel toegankelijk. Een originele grot die je nog wel kunt bezoeken is de Font de Gaume in Les Eyzies. Hier bevinden zich na Lascaux de mooist bewaard gebleven grottekeningen. Een prachtige druipsteengrot is bijvoorbeeld de Gouffre de Proumayssac, vlak bij LeBugue.

### Kastelen

De Dordogne is rijk aan kastelen. Als je van Sarlat naar SAINT RAPHAEL over de D 47 richting Les Eyzies rijdt, dan tref je na 12 kilometer al drie kastelen aan.

Zeker de moeite waard zijn de kastelen van: Beynac, Castelnaud en het Chateau Les Milandes bekend door Josephine Baker.



Beynac



Castelnaud



Les Milandes

## **Tuinen**

Het hele jaar door zijn in de Dordogne bijzondere tuinen te bewonderen. Sarlat heeft een Jardin Publique uit de renaissance. Bijzondere kasteeltuinen tref je aan bij Chateau Les Milandes. In Salignac vind je de Jardin de Eyrignac, een prachtige Franse tuin volgens het concept van Versailles. Mooie buxus tuinen vindt u bij Chateau de Marqueyssac.

## **Culinair**

De Dordogne staat bekend om het lekkere eten. Een twee sterren restaurant met dien overeenkomstige prijzen in Les Eyzies (Les Centenaires), maar ook veel restaurants bieden voor redelijke prijzen uitstekende maaltijden. De ganzenleverpaté (foie gras) als voorgerecht is er niet weg te denken. Verder is de streek beroemd om de truffels, een zwarte paddestoel die groeit onder de wortels van de eikenboom. Uitermate prijzig maar haute cuisine!

Walnoten treft u in de streek en in vele gerechten aan. Er wordt olie of likeur van gemaakt

## **Wijnen**

Vroeger was de Dordogne bekend om zijn wijnen. Maar toen rond 1900 de phylloxera (de wijnrot kever) alle wijnstokken had aangetast is men overgegaan op de bosbouw. Vanuit Amerika zijn later resistente wijnstokken geïmporteerd en vanaf Bordeaux tot Bergerac ingepland. Plaatselijke boeren hebben bij ons in de omgeving vaak een wijngaardje voor eigen gebruik.

## **Wandelen/ fietsen**

Indien gewenst krijg je van ons gedetailleerde wandel/ fietskaarten. Er zijn zogenaamde Grande Randonnée's (wandelaroute's) uitgezet met bordjes in kleur.

## **Boottocht**

In Beynac en in La Roque Gageac kun je een boottocht maken over de Dordogne en zijn de kastelen vanaf het water te bewonderen.

## Kanovaren

Op diverse plaatsen langs de Dordogne en de Vézère zijn kano's te huur. Je vaart langs verschillende kastelen en schilderachtige dorpjes. Soms is de rivier ondiep, soms zijn er stroomversnellingen. Onderweg is er gelegenheid bij een terrasje aan te leggen, of om te zwemmen en te picknicken.



## Zwemmen

Zwemmen kan in de Dordogne o.a. bij Limeuil. Op diverse plaatsen vind je kleine strandjes. Op ons landgoed is een zwembad.

## Paardrijden

Paardrijden is heel populair in de Dordogne. In Pechboutier, vlak bij Meyrals, bevindt zich een grote manege.

## Golf

Golfbanen liggen in Siorac, Vitrac en Moustier.

## Tennis

In het dorp Meyrals is een tennisbaan. De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar van de Auberge.

## Markten



Op zaterdag is er markt in Sarlat. Op zondag in St. Cypriën en op dinsdag is er een grote markt in Le Bugue. Verder zijn er vooral 's zomers vaak leuke antiekmarkten in de verschillende dorpen en steden.